



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

Αθήνα 25η Μαρτίου 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : «Επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 – Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»

Διπλή γιορτή σήμερα!

Γιορτάζουμε την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, καθώς και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την χαρμόσυνη είδηση της γέννησης του Χριστού.

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΣΑΣ θυμάται και τιμά τους αγωνιστές του 1821 που μαζί τον λαό και τον Ελληνισμό της διασποράς, μετά από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς και πίστη στις χριστιανο-ορθόδοξες αξίες, επαναστάτησαν και απελευθέρωσαν τους υπόδουλους Έλληνες εξασφαλίζοντας με αγώνες και θυσίες την πολυπόθητη ελευθερία που σήμερα εμείς απολαμβάνουμε.

Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους οι επόμενες γενιές δεν σταμάτησαν τους αγώνες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία. Τα ανεκτίμητα αυτά αγαθά για να τα διατηρούμε ακέραια χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, εθνική ομοψυχία, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και πίστη στους αγώνες, τα ιδανικά και της αξίες του έθνους. Σε αυτή την προσπάθεια φάρος είναι και θα είναι πάντα η ελληνική επανάσταση του 1821 που ήταν η πρώτη ήττα και η αρχή του τέλους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ο ελληνισμός επιβάλλεται να είναι σε μόνιμη εγρήγορση και ετοιμότητα από τον ίδιο εχθρό που ως νέα περιφερειακή δύναμη εξοπλίζεται σημαντικά και διακηρύττει απαράδεκτο επεκτατικό αναθεωρητισμό, με επίκληση και αναφορά στην οθωμανική αυτοκρατορία, αναφερόμενο στη «γαλάζια πατρίδα», στο casus belli, στην αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και σε πολλές άλλες απειλητικές ενέργειες.

Σήμερα που οι προκλήσεις είναι πολλές, με αστάθεια και πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, επιβάλλεται να έχουμε στη σκέψη μας και να μνημονεύουμε τα επιτεύγματα των προγόνων μας με ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Ως Έλληνες δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και κανέναν που θα τολμούσε να απειλήσει την κυριαρχία μας ακολουθώντας απλά το παράδειγμα των αγωνιστών του 1821, με ενότητα, εξωστρέφεια, θάρρος, πίστη και αφοσίωση στο αγαθό της Ελευθερίας, έχοντας ως εχέγγυα την ύπαρξη και διατήρηση ισχυρών ενόπλων δυνάμεων.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Ζήτω το Έθνος!

Χρόνια Πολλά

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Πατσουράκος

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Πάσχου